



Programmaboekje

*"Zink: De mythe, de
legende, de zebra"*

*Geschreven door
Cherie Bennet*

*Geregisseerd door
Ellen Vanophalvens*

Een woordje van de regisseur...

Beste publiek,

Toen ik vorig jaar de vraag kreeg om Lieve, onze regisseur die al 20 jaar het beste uit ons haalde, op te volgen, moest ik daar toch even over nadenken. Ik speelde weliswaar al 15 jaar toneel, maar regisseren is toch nog wat anders. Na enkele dagen wist ik wel dat ik deze uitdaging wou aangaan.

Eerst dus op zoek naar een stuk. Na het lezen van tientallen scripts kwam ik het stuk 'Zink' tegen. Al nadat ik het de eerste keer las, wist ik: 'dit stuk wordt het'. Het verhaal over Becky, een meisje van 10 met leukemie, sprak me meteen aan. Op het eerste zicht een heel zwaar thema, maar door het aandeel van de zebra's zeker verteerbaar.

Begin september, de eerste repetities. Met de nodige zenuwen begon ik aan mijn eerste stappen als regisseur. Ik had nooit kunnen voorspellen hoe erg ik van de repetities kon genieten. Als ik de kinderen zich zag uitleven, zich zag inleven in hun rol, mijn aanwijzingen probeerden op te pikken, ... gaf mij dit nog meer energie om mij ook volledig te smijten. Een enorme dank u wel aan alle spelers, groot en klein voor deze ervaring.

Gelukkig heb ik veel steun gekregen van medewerkers die al jaren met Lieve meedraaiden. Zo staan we met een hele ploeg achter onze jonge spelertjes. Alle verschillende onderdelen: grime, kledij, decor, toneelmeesters, dans, ... iedereen die zich de afgelopen maanden heeft ingespannen: Enorm Bedankt! Zonder al jullie hulp had deze productie er heel anders uitgezien.

*Veel kijkplezier
(en houd die zakdoeken bij de hand 😊)*

Ellen

Korte inhoud

Het stuk gaat over een tienjarig leukemiepatiëntje, Becky. Zij is bang voor wat er haar allemaal te wachten staat: ziekenhuizen, spuitjes, chemotherapie... Tijdens haar eerste chemokuur leert zij drie rappende en zingende zebra's kennen, beter gekend als de Zenzational Zebras. Zij nemen haar mee naar de Afrikaanse savanne waar ze kennis maakt met nog veel meer zebra's waaronder Mama Zeke, het wijze stamhoofd van de zebra's. Ook Schleb is van de partij. Hij is een groene aap die denkt dat hij een zebra is. De zebra's helpen Becky door een moeilijke periode en geven haar de moed om het niet op te geven. Ze motiveren haar om te blijven vechten voor wat zij het liefste doet: zingen.

Het belooft een ontroerende, maar ook grappige en fantasievolle voorstelling te worden, voor jong en oud!

Hopelijk geniet u er met volle teugen van...

Even onze cast voorstellen...

Becky Zaslow, en haar familie



Becky Zaslow – Imke Vansevenant



Lee Zaslow – Zara Verspeelt



Ted en Diane Zaslow – Arne Craps en Mirte Desmeth

Becky's klasgenootjes



Sara Bowder – Nell Verspeelt



*Jolien Chaffin en Julie Finn –
Ine Verstraeten en Leni Van Schepdael*

Becky's kamergenootjes in het ziekenhuis



Kathy Janssens – Laure Lateur



Debby Doornen – Luna Schoysman

Juf Margot en Zuster Pat



Juf Margot – Cheyenne Huyskens



Zuster Pat – Emma Weekers

De zebra's



Zingo – Dries Mahieu



Zoefo – Brecht Mahieu



Zombo – Noa Verspeelt



Zoro en Zuzi – Nina Verspeelt en Nele Maes



Zelvis, Zscarlet O' Zebra en Zaza – Jonas Rits, Veerle Maes en Lies Cooreman



Zgorby en Zbig – Myriam Ackharaz en Yo-Lin Van Schepdael



Zero en Zilch – Eva De Vilder en Willem Schoysman



Mama Zeke – Wiebigje Craps



Ztudly – Ororo Vansevenant



*De Zenzational Zebras: Zip, Zap en Ice Z –
Carolien Porrez, Charlyn Pieters en Maxime Schildmeijer*

Schleb, de groene aap die denkt dat hij een zebra is



Schleb – Stan Weekers

Onze medewerkers

REGIE

Ellen Vanophalvens

PRODUCTIEHULP

Katleen Van Eeckhoudt

TONEELMEESTERS

Sandra Kruger

Karlien Smets

CHOREOGRAFIE

Dorien Verstraeten

TEKSTHULP

Bart Mahieu

DECOR

Martine Stienlet

Erik Beckers

MarleenTheuwissen

Jan Van Eeckhoudt

*Met extra dank aan Etienne en
Carine Hauwaerts .*

KLEDIJ

Carine Hauwaerts

en al haar medewerkers

GRIME

Steven Motte

Martine Stienlet

Leen Hofman

Sophie Vandecasteele

Emelien Porrez

Patricia Zegers

Karina Robeet

HAAR

Cheyenne Huyskens

Laura De Vilder

AFFICHE

*Charlotte Guns
Nora De Weyer*

PR en PROGRAMMABOEKJE

Kathlyn Smet

GELUID

Pol Mutton

BELICHTING

*Wim Troch
Julien Myllecán
en hun medewerkers*

MUZIEK

Be Fraiture

ZAALORGANISATIE

*Jan Van Eeckhoudt
en zijn medewerkers:
Anne, Christel, Imelda, Robin,
Kathlyn, Dorien, Katleen, Dirk,
Liesbeth, Steven, Maarten, Geert,
Karen, Marleen, Jaak, Pascal, Yuri,
Blanka, Patricia, Karina.*

Onze toneelvereniging Tussenin-Ranonkel wil nog heel graag alle sponsors bedanken voor hun financiële bijdrage. Nen dikke merci!!! Misschien staat niet iedereen vermeld in dit programmaboekje...als er mensen vergeten zijn, dan willen we ook zeker die bedanken voor hun hulp.

Wij nodigen jullie allen uit voor de opvoering van onze volwassenen. Zij spelen 15, 16 en 17 maart 2013 "Beach Girl" geregisseerd door Bart Mahieu.

Breng zeker een bezoekje aan onze website om meer foto's van onze acteurs te bekijken. Je kan er gerust een berichtje achterlaten in het gastenboek!

www.tussenin-ranonkel.be

Nog een paar leuke weetjes, quotes en toffe uitspraken van onze acteurs

Ik stelde aan een aantal acteurs de vraag waarom zij toneel spelen zo leuk vinden. Hier zijn een paar antwoorden:

"Ik vind het leuk om geschminkt te worden en om voor een publiek te staan." – Eva –

"Ik kan me uitleven als ik toneel speel." – Charlyn –

"Toneel spelen is tof door de superleuke vriendengroep." – Carolien –

"Ik vind het leuk om eens iemand anders te mogen zijn en zo een publiek te verrassen." – Imke –

"Leuk om zo op het podium een beetje te mogen bewegen." – Noa –

Aan een aantal andere acteurs stelde ik de vraag wat ze fijn vinden aan "Zink: de mythe, de legende, de zebra." Hieronder ook een paar quotes van onze acteurs:

"Het rappen is leuk. Het is eens iets anders." – Charlyn en Carolien –

"Ik vind het leuk, maar toch een beetje moeilijk." – Ine –

"Het stuk is leuk, maar moeilijk: je moet luid babbelen en tegelijkertijd heel ziek spelen." – Imke –

"Het is spannend, met veel actie; en we zijn keicoole zebra's." – Ororo –

"Ik hoop dat ik mensen ga kunnen ontroeren. Ik heb zelf al moeten huilen terwijl ik het speelde." – Mirte –

"Ik vind het leuk om tekst te mogen zeggen. Mijn broer Noa zou dat ook al kunnen, hoor." – Nina –

En een grappige om mee af te sluiten:

"Koop gerust nog een drankje bij." – Ororo –